

12,5th Anniversary

BUDDHA & BUDDHA



Bridget Maasland, Anouk Smulders en Cilly Dartell



Victor Reinier en Pascale Koldenhof (Imago coördinator)



Mor Ris, B. van S. is incognito



Candy Dulfer reikte het eerste boek uit en ging daarna, weer eens, 'meesterlijk' los op de sax



Buddha to Buddha oprichter Batul Loomans sprak o.a. zijn vader toe



Tot laat werd er gedanst en gevierd in de Supperclub



Iedereen kreeg bij binnenkomst een sjaal omgehangen

Sieradenmerk Buddha to Buddha organiseerde onlangs, in de Amsterdamse Supperclub, een exclusieve fashion party ter ere van haar 12,5 jarig bestaan.

Ter ere van dit jubileum ontwikkelde Batul Loomans een speciaal boek dat een uniek kijkje achter de schermen geeft van het merk. Voor dit speciale feest werd alles uit de kast getrokken. Zo werd de club geheel omgetoverd tot een ware Balinese tempel. Volgens Balinese traditie waren er bij het betreden van de Buddha to Buddha tempel een aantal tempelregels waar de gasten zich aan moesten houden:

TEMPELREGELS:

*Tonight kiss, but hug even more.
Meet at least 5 people you've never met before.
Celebrate wilder than yesterday.
If you don't mind, mind doesn't matter.
Tell someone something you never told before.
Talk with your heart, less with your mind.
Embrace the DJ, he is at work.
There are no problems, there is only mind.
You are entering a temple, can the temple enter you?
Let's give an upper to the supper.
Don't drink and drive, but drink and stay!*